

Hilco Scherrenburg, *Zalig. Een vergelijkend onderzoek naar de uitleg van de zaligsprekingen uit Mattheüs 5,1-12 door Luther en Calvijn en de relevantie daarvan voor de theologie van de 21^e eeuw*

Een goed voorbeeld van een verschil tussen Luther en Calvijn is te vinden in hun uitleg van de zaligspreking *“Zalig die rein zijn van hart, want zij zullen God zien.”* Luther legt ‘God zien’ geestelijk uit als ‘God kennen’ (reeds in dit leven), Calvijn legt het letterlijk uit: Gods kinderen zullen Hem (pas) zien na Christus’ wederkomst.

Relevantie voor de hedendaagse uitleg: Luther en Calvijn hameren erop dat het moet gaan om de ‘leer van Christus’ en wijzen scherp aan wat daar wel en juist niet bij hoort; dit voorkomt een teveel aan details, relativering en nuancering, wat in de hedendaagse exegetische een gevaar is.